

**Verlag van Hans Meijers en zijn familie.
Hallo Ivo en Wilma.**

Hier zoals toegezegd een klein verlag + foto's van onze onvergetelijke vakantietrip door noordelijk Zuid-Afrika. Ons avontuur begon in het noordwestelijk gedeelte van Limpopo, het wildreservaat Lapalala. Onze dochter voerde daar onderzoek uit bij de neushoorns.



Moeder Munjani (liggend) en dochter Mokabello



Een geweldig mooi reservaat met allerlei prachtige doorkijkjes.



Doorkijkje in Lapalala

Na een week doorgebracht te hebben in Lapalala doorgereisd naar het noordelijk deel van het Kruger Park. Hier een aantal gamedrives / safari's gemaakt en genoten van de natuur!

In het Shireni bushveld Camp liepen de olifanten letterlijk door je achtertuin.



In de wildtuin genoten van de nijlpaarden



En van de buffels



De giraffen (die zich overigens goed kunnen verstoppen).

Na dit avontuur reisden we door naar Hoedspruit, alwaar we een aantal dagen doorbrachten midden in de wildernis. Hier vanuit een paar mooie trips gemaakt langs de Panoramamaroute!



God's Window



Berlin Falls



Alleen op de wereld!



Na een kleine week vol indrukken afgereisd naar Marloth Park, alwaar we de laatste tien dagen van onze fantastische trip zouden gaan doorbrengen! In de tuin van Mhofu werden we dagelijks verrast met een bonte stoet van bezoek:





Maar ook in de "achtertuin"



En ook het wildpark Lionspruit, midden in Marloth Park was meer dan de moeite waard!



augustus 2009